

DRÖMRESA. För den som vill kombinera strandhäng med oförglömliga naturupplevelser och kittlande äventyr är Costa Rica det perfekta resmålet.

FOTO: DAVID HULTBERG



Med två kuster finns det gott om stränder för de turister som besöker landet. Försäljare och solstolsuthyrare lyser oftast med sin frånvaro.

COSTA RICA



FAKTA

Costa Rica

Var: I Centralamerika.

Valuta: Colones men dollar fungerar fint på de flesta ställen.

Resa dit: Det finns flera olika rutter men en mellanlandning är svårt att slippa.

Pris: Tur och retur Kastrup-Costa Rica med en mellanlandning från 7000 kronor och uppåt.

Prisexempel: En öl kostar cirka 15 kronor. 45 kronor kostar en mättande lunch.

Ta sig runt: Vägarna är fina så hyrbil är ett alternativ under den torra perioden. Det finns även en väl utbyggd minibusservice som transporterar turister dörr till dörr. Ett betydligt billigare men ändå bekvämt alternativ är lokala bussar.

FOTO: ANNA HULTBERG



Varje kväll samlas turister och bofasta för att njuta av Santa Teresas vackra solnedgångar. Vill du i största möjliga mån slippa svalkande skurar är det december till april du ska satsa på att åka till Costa Rica.

FOTO: INEMAR HULTBERG



Zip lining innebär att man med hjälp av vajrar får se djurlivet uppe bland trädtopparna.

FOTO: DAVID HULTBERG



I Costa Rica finns det fyra olika typer av apor. Den nyfikna kapucinapan är en vanlig syn.

4 TIPS

- 1 Bo på **Playa Negra guesthouse** i Cahuita.
- 2 Koppla av med familjen på den lugna **barnvänliga stranden i Samara**.
- 3 Besök eldsjälarna och deras skyddslingar på **Jaguar Rescue Center** i Puerto Viejo.
- 4 Njut av de fantastiska solnedgångarna i **surfmeckat Santa Teresa** (nedan).

FOTO: ANNA HULTBERG



Costa Rica - laddat med upplevelser

Soldränkta stränder, surfing i världsklass och ett häpnadsväckande djurliv. Trots att den centralamerikanska pärlan inte är mycket större än Danmark finns här något för de allra flesta.

Svetten rinner sakta ner för ryggraden. Luften är fuktig, sadeln är mjuk och skön. Med regelbundna tramptag tar vi oss fram längs den slingringa vägen. Vi är omgivna av träd höga som flervåningshus och dofter som påminner om blommande växthus. Då och då kan vi skymta turkosblått hav och palmbeklädda stränder genom djungelns grönska.

Vi befinner oss i Puerto Viejo, en liten by på Costa Ricas östkust. Här är rastafflör närmast en vardagsuniform och Bob Marley-hits lika frekvent förekommande som vrålapornas höga rop.

Att hyra cyklar för att utforska kuststräckan söder om staden är ett perfekt sätt att uppleva naturen. I jakt på den ultimata stranden är det möjligt att både se apor och sengångare från cykelsadeln. Puerto Viejo är nämligen, som så många andra byar i landet, omgiven av en djurrik nationalpark.

Soligt på västkusten

Det som kan grumsa soltörstande

svenscars semester på den karibiska sidan är de vanligt förekommande skurarna. För de som helt vill gardera sig mot mörka moln är det bara att korsa landet. Från december till april är det nämligen sol, sol och ännu lite mer sol som gäller på västkusten. Här är det av förklarliga skäl torrare men å andra sidan bjuder många av de milslånga stränderna på surfing i världsklass.

Lämpat för äventyr

För de som vill få adrenalin i ryggen är landets mitt något att satsa på. I välbesökta Monteverde går det till exempel att susa fram mellan de 60 meter

DJURLIV

"I jakt på den ultimata stranden är det möjligt att både se apor och sengångare."

höga trädtopparna i avancerade linbanor. Det finns även vulkaner, varma källor och floder som lämpar sig ypperligt för försrättning i närheten.

Det enda stora problemet med Costa Rica som semestermål är svårigheten att välja bort. Trots att landet är litet tar det tid att resa från kust till kust. Så har du inte möjlighet att stanna lite längre gäller det att välja rätt. Alternativt, som inte är fy skam, är att återvända för ytterligare äventyr.



TEXT:

ANNA HULTBERG
tema@cityskane.se